

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## HET CHRISTEN EUROPA

**H**ET toppunt van de Middeleeuwen lag in de XIII<sup>e</sup> eeuw. Europa was toen een echte internationale en christene republiek. Het pauselijk gezag werd eerbiedigd. De paus regelde de conflicten en trad als scheidsrechter op. Wanneer twee vorsten het niet met elkaar eens konden worden, dan vroegen zij de paus om raad en gehoorzaamden hem ook. In die tijd werden nieuwe geestelijke orden opgericht en Sint Franciscus predikte voor de vogels.



### I. — DE KONINGSKRONEN

**I**N de XI<sup>e</sup> eeuw schonk de koning van Hongarije zijn kroon als huldeblijk aan de paus. De vrome koning Knoet van Denemarken deed hetzelfde evenals Ferdinand III, koning van Castilië en Leon in Spanje, koning Johannitza van Bulgarije en Nemanja, de heilige koning van Servië. Dat was ten tijde van de grote paus Innocentius III. Een klaar bewijs dat het gezag van de paus geëerbiedigd werd.



### II. — DE MACHT VAN ROME

**A**LS de koningen het al te bont maakten, verhief de paus zijn stem en de bekroonde hoofden bogen. Philips-Augustus, koning van Frankrijk, die zijn vrouw, Ingeborg van Denemarken, had doen opsluiten, stribbelde lang tegen maar gehoorzaamde ten slotte aan het pauselijk gezag. Op het einde van de XII<sup>e</sup> eeuw beknotte Hendrik II, koning van Engeland, de vrijheid van de Kerk. De H. Thomas Becket, aartsbisschop van Canterbury, verdedigde de Kerk en werd vermoord in 1170. Toen de koning dit vernam schrok hij, knielde op het graf van de martelaar, geselde zich en onderwierp zich aan de paus.

### III. — NIEUWE GEESTELIJKE ORDEN

**D**E H. Dominicus, een Spaans monnik, stichtte de orde van de Dominicanen in 1215. Deze orde was er vooral op gericht de ketterijen te bestrijden. Te Assisi, in Italië, richtte de H. Franciscus de orde van de Franciscanen op. Men noemde Franciscus « il poverello ». Hij was arm, liep barvoets en predikte voor de vogels. Hij was een dichter en leefde van 1224 als kluizenaar op de Alvernoberg. Toen zijn handen en voeten bloedden en hij bijna blind was, zong hij nog een « hymne aan de zon ».



### IV. — UNIVERSITEITEN

**D**E pausen stichtten universiteiten te Bologna, Oxford, Parijs, Keulen. De grootste wijsgeer en teoloog was de Dominicaan Thomas van Aquino. Hij voerde de Griekse wijsbegeerte in het Westers denken binnen. Zijn meesterwerk is de « Summa Theologica » dat de basis blijft van de actuele katholieke filosofie.



### V. — WILLEM VAN RUIBROEK

**E**EN Vlaams Franciscaner monnik, Willem van Ruibrock, ondernam in 1253-1255 in opdracht van Lodewijk IX van Frankrijk een reis naar Karakoroem in Azië. Zijn « Boek der Tartaren » was lange tijd de voornaamste bron van kennis over het rijk van de Tartaren. De Italiaan Pian Carpino ging eveneens naar Azië en Jean de Montecorvino drong door tot het huidige Peking en werd aldaar aartsbisschop. Dat is echter een andere geschiedenis.